

Abraham

Deel 7

Wat er goed ging...

- **Abram en Lot: drie gebeurtenissen**
 - ❑ **De scheiding tussen Abram en Lot**
(Gen.13:1-18)
 - ❑ **Abrams overwinning op de koningen van het Oosten** (Gen.14:1-17)
 - ❑ **Abrams voorbede voor Sodom** (Gen. 18:16-33)

Ben je een geur van Christus?



Wat er goed ging...

- **Drie bijzondere ontmoetingen**
 - ❑ **Ontmoeting met Melchizedek** (Gen.14:18-20): een ontmoeting maar ook beproeving
 - ❑ **Ontmoeting met God** (Gen.15:1-21): het sluiten van een verbond
 - ❑ **Ontmoeting met drie mannen** (Gen. 18:1-15): de maaltijd met Abraham

1) Ontmoeting Melchizedek

- Wie was Melchizedek?

Genesis 14:18-24

Als je hart onverdeeld uitgaat naar de Heer, moet je geen schrik hebben voor de moeilijke keuzes waarvoor je staat. God zal je krachtig bijstaan...

2) In dialoog met God

Genesis 15:1-21

- Het loon
- Het teken



Er zijn veel beproevingen nodig in de eenzaamheid, vooraleer bruikbaar te zijn in het openbaar

2) In dialoog met God

2 Petrus 3:8-9:

8 Doch dit ene mag u niet ontgaan, geliefden, dat één dag bij de Here is als duizend jaar en duizend jaar als één dag.

9 De Here **talmt niet met de belofte**, al zijn er, die aan talmen denken, maar Hij is lankmoedig jegens u, daar Hij niet wil, dat sommigen verloren gaan, doch dat allen tot bekering komen.

2) In dialoog met God

Rokende oven



Vurige fakkel



**Hoe harder de oven brandt,
hoe vuriger de fakkel wordt!**

2) In dialoog met God

- De belofte

Gen.15:18-19



God heeft gezegd:
Ik beloof het!