

De Rotterdammer

Directeur: F. Diemer
Hoofdredacteur: Dr. E. Diemer

CHRISTELIJK DAGBLAD VOOR NEDERLAND

Studenten starten actie voor nieuwe kerk

Verhaal van het kot van Koekelare

(Van onze kerkredactie)

BILTHOVEN — We kijken nog even naar het plaatje.

Dit is niet de achterdeur van een boerenschuur.

Dit is de ingang van een kerk.

Zo kerken de protestantse christenen van Koekelare.

Koekelare, nooit van gehoord. Begrijpelijk.

Een dorpje in West-Vlaanderen, ergens te situeren in de buurt van de rivier De IJzer

Er wonen 7500 mensen. De protestantse kerk telt 23 leden. En daarmee bestrijkt deze gemeente niet alleen Koekelare zelf, maar ook zestien dorpen in de omgeving met in totaal 54.000 mensen.

Onder deze mensen werkt nu vier jaar dominee Wijnand Makkink.

Wil je de kerk binnengaan, dan zul je toch echt een buiging moeten maken, omdat het dak tot zeer laag reikt.

Het interieur ziet er sober, strak en netjes onderhouden uit. De preekstoel wordt gevormd door een oude, opgeschilderde onderwijzerslessenaar. Onder de klap bevinden zich een tinnen bekertje en een verzilverde schaal: het avondmaalsstel. Aan de andere kant van de kachel (die altijd uitgaat) dra de deur wijd opengaak staat het harmonium, dat bespeeld wordt door dominee Makkink zelf.

De stoelen staan opgepropt naast elkaar. Twee en dertig mensen kunnen er plaats nemen en elke zondag is de kerk barstensvol.

Letterlijk, want als je naar de muren kijkt, vraag je je af, hoelang ze het dak nog zullen blijven stutten en wat de gevolgen zullen zijn, als de muren het eens tijdens de dienst zullen begeven.

Kromgebogen, doordat men ndertijd de zoldering uit dit voormalige woonhuis" gebroken heeft, staat het geheel op losse schroeven. Met behulp van twee spanningsijzers over de

breedte van de kerk proberen de muren elkaar nog op de been te houden.

Vanaf de stoelen zie je door een klein raam een hooischeif naast een waterput. Je kunt ook de kerkeraadskamer zien: een kot vol primitieve landwerktuigen en wat stro.

Hier heeft Charley de beheerder zijn gereedschap staan. Sinds 1935 is hij al stoker-buurman, maar (type-rend voor Koekelare) tijdens de dienst heeft hij nog nooit een voet in de kerk gezet.

Representatief

Hier moet een nieuwe kerk komen. Een kerk, die plaats biedt aan honderd personen. Die een beetje representatief kan zijn, anders verdwijnt de jeugd helemaal. Die een keukentje heeft en sanitair, als je bedenkt, dat de mensen soms twintig kilometer afleggen om de diensten bij te wonen en altijd nog wat na blijven praten.

Een gebouw dat tevens dienst kan doen als jeugdcentrum. De jeugd, die zo moeilijk bij elkaar te krijgen is, omdat men zo ver van elkaar woont, zodat men vaak weer met rooms-katholieken trouwt en de gemeente dreigt te vergrijzen.

Een gebouw, kortom, niet alleen voor de zondag, maar waar de hele week activiteiten, ook maatschappelijk, ontwikkeld kunnen worden.

Kosten, inclusief aankoop grond: 100.000 gulden, waarvan de gemeente (14 gezinnen overwegend tot de minder gesitueerden behorend) zelf na twee en een half jaar sparen vijftien-



duizend gulden bijeen heeft gebracht.

Ds. Makkink verdient (mede doordat hij zestien uur per week godsdienstles geeft op rijksscholen) met veel pijn en moeite 520 gulden in de maand. Het is duidelijk, dat deze gemeente er nooit in zal slagen, alleen een nieuwe kerk te bouwen.

Foto's

Broeder Laga, chef-uitvoerder van bouwwerken, heeft zeer actief de leiding van de kerkbouw op zich genomen. Hij heeft een collectie artistieke foto's bemachtigd, die hij vergroot, op dik board plakt en afschermt met plastic: een moderne wandversiering die in zwart-wit de schoonheid laat zien van het Westvlaamse land, bijvoorbeeld van Brugge. Hij verkoopt de foto's voor f 12,50.

Drie studenten van het Nederlands Bijbel Instituut (NBI) in Bilthoven, Martin de Vries, Gert van der Vegt

en Ron Snel hebben actiecomité opgericht. Zij hebben 85.000 gulden, die de protestanten nog nodig Nederland kan komen.

Zojuist hebben zij een actie gelanceerd. Men couponboekjes bestellen van verschillende waarden van broeder Laga.

Zij zoeken enthousiaste leden van hun woonplaats of kerkgemeente contactpersoon van Koekelare willen worden, en hopen dat jeugdverenigingen in de gemeente worden. Hun adres is: Broeder Laga, Postbus 10, Bilthoven.

Haast is geboden, want de kerk staat, wordt de bouw van de kerk, een belangrijke tijd (misschien een paar jaar) gesaneerd.

Uit kerkhistorisch oogwensen, dat het kerkje in Bilthoven als monument van de voorbije twintigste eeuw.