

Woordje

De HEERE, uw God, is in uw midden,
 een Held, Die verlossen zal.
 Hij zal Zich over u verheugen met blijdschap.
 Hij zal zwijgen in Zijn liefde.
 Hij zal Zich over u verblijden met gejuich.

Zefanja 3:17



Eredienst

Elke zondagvoormiddag om **9u30**
Iedereen van harte welkom!

Sprekers en zangleiding

datum	spreker	zangleiding
3 maart	David van der Steen	Franky
10 maart	Chris Hoornaert	Mieke
17 maart	Marc van Laere	Maureen
24 maart	Yvan Thomas	Maria
31 maart	Pasen - Franky Loret	Didier

Avondmaal: 17 maart

Maandlied: 826 De Heer is mijn Bevrijder

Jarigen van de maand:

11 maart: Fons
 20 maart: Gunter
 22 maart: Freddy
 24 maart: Mieke
 25 maart: Christa



Agenda

woe 6 mrt Bidstond om 20 uur
 woe 13 mrt Bijbelstudie om 20 uur
 do 14 mrt Vrouwenvereniging om 13u30
 vr 15 mrt Lofprijzen- en aanbiddingsavond om 20 uur
 vr 22 mrt Filmavond om 20 uur: God's not dead 4 (zie verder)
 vr 29 mrt **Goede Vrijdag - dienst om 20 uur**

Gebied gevraagd

- ✓ voor Marc, Cécile, Fons, ...
- ✓ voor alle zendingen wereldwijd
- ✓ voor Christenen die vervolgd worden
- ✓ voor onze overheden
- ✓ voor Israël
- ✓ voor alle landen waar oorlog en verdrukking heerst
- ✓ ...

Film in de kerk

Vrijdag 22 maart om 20 uur - God's not dead 4

Dominee Dave wordt opgeroepen om een groep christelijke thuisonderwijsgezinnen te verdedigen. Verrast door de inmenging van de regering, en in de overtuiging dat hun recht om hun kinderen onderwijs te geven een vrijheid is die het waard is om voor te vechten, gaat dominee Dave naar Washington D.C. om te getuigen voor een hoorzitting die de toekomst van religieuze vrijheid nog jaren zal beïnvloeden.

Gedreven door zijn diepgewortelde geloof en vastberadenheid, neemt hij het podium in om te pleiten voor zijn zaak, wetende dat de toekomst van vele gezinnen op het spel staat.



Bidden - ook in de metro?

Bid zonder ophouden. Dank God in alles. Want dit is de wil van God in Christus Jezus voor U.
1 Thessalonicenzen 5:17-18

Een christin vertelt: "Je kunt overal bidden. Ik heb bijvoorbeeld de gewoonte om in de metro te bidden, allereerst voor alle mensen om mij heen, die ik dan wel niet ken, maar die God wel kent. Daarna, ingeval de rit langer duurt, neem ik ook wat te lezen mee, meestal een zakbijbeltje.

Zo zat ik op een dag in mijn Bijbel te lezen. Toen zei de vrouw die naast me zat, een knappe jonge vrouw; "Wanneer u hardop zou lezen, dan zou ik er ook wat aan hebben.". Daarna las ik mijn hoofdstuk hardop voor tot het einde. Nog een kort gesprek en ik moest uitstappen.

Zo liet God mij ervaren dat ik niet de enig in de metro was die verbondenheid met de Heere Jezus Christus zocht! Tijdens de heenreis had ik me namelijk afgevraagd of er helemaal geen andere gebeden in deze wagon gedaan werden. Natuurlijk had ik geen rechtstreeks antwoord verwacht. Maar op de terugreis mocht ik deze bemoediging ontvangen."

Christenen zeggen vaak dat het gebed de adem van de ziel is. Nu is immers het ademen een essentieel en zelfstandig proces, dat steeds maar doorgaat, waar we ons ook bevinden. En terwijl de lucht in de metro ook niet altijd goed van kwaliteit is, kan onze ziel daar toch, net als overal, de 'lucht uit de hemel' inademen. Daarvan zouden we meer gebruik moeten maken!



'(...) Want Een en dezelfde is Heere van allen en Hij is rijk voor allen die Hem aanroepen. Want ieder die de Naam van de Heere zal aanroepen, zal zalig worden.'

Romeinen 10:12-13

Uit 'Volg mij!' Tijdschrift voor geloofsopbouw - november 2023