

Woordje

HEERE, onze Heere, hoe machtig is Uw Naam op aarde!
 U Die Uw majesteit getoond hebt boven de hemel.

Spalm 8 : 2



Eredienst

Elke zondagvoormiddag om 9u30
Iedereen van harte welkom!

Sprekers en zangleiding

datum	spreker	zangleiding
3 nov	Luc Claerbout	Didier
10 nov	David van der Steen	Achiel
17 nov	Peter Bordon	Maria
24 nov	Yvan Thomas	Marijke

Avondmaal: 3 en 17 november

Maandlied:

Agenda

woe 6 nov	Bidstond om 20 uur
woe 13 nov	Bijbelstudie om 19u30 uur
do 14 nov	Vrouwenvereniging en mannenbidstond om 13u30
vr 15 nov	Lofprijzen- en aanbiddingsavond om 20 uur
OPGELET	Alles voor de schoenendoosactie moet voor 17 november binnen zijn.

Jarigen van de maand:

3 nov: Michel

9 nov: Benjamin



Gebed gevraagd

- | | |
|---------------------------------------|--|
| ✓ ... | ✓ voor Israël |
| ✓ voor alle zendingen wereldwijd | ✓ voor alle landen waar oorlog en verdrukking heerst |
| ✓ voor Christenen die vervolgd worden | ✓ ... |
| ✓ voor onze overheden | |



Geen toeval

In een donkere nacht stond een scheepsjongen op het dek van een stoomschip dat de Mississippi afvoer, Opeens voelde hij dat een neervallend touw zich om zijn voeten slingerde en hem omver trok, zodat hij overboord viel in de stroom, In doodsangst klemde hij het touw met beide handen vast, maar hij voelde tegelijkertijd dat hij steeds dieper zonk, Zwemmen kon hij niet en hij wist dat het touw eerst helemaal afgerold moest zijn, wilde hij houvast hebben om zich op te trekken, Maar als het touw eindelijk was afgerold, zou het voor hem te laat zijn, Plotseling voelde hij een ruk, Het touw stond strak en met zijn laatste krachten trok hij zich omhoog, Nee, het was geen inbeelding; het touw hing als door een onzichtbare macht vastgehouden strak naar beneden, Hij wist veilig het dek te bereiken, waar hij doornat en bevend stond te staren naar het wonder, Bij het maanlicht ontdekte hij dat het touw was vastgeklemd in een gleufje van de scheepswand, Alleen met grote moeite kon hij het eruit krijgen, De volgende morgen probeerde hij het touw zelf in de gleuf te werpen, maar het lukte hem niet, hoe lang hij er ook mee bezig was, Tenslotte viel hij op de knieën en riep hij uit: “Grote, barmhartige God, het kan niet anders of U hebt mij deze nacht door een wonder gered, En als U het de moeite waard hebt gevonden om mijn leven op zo’n wonderbaarlijke manier te redden, dan hebt U zeker nog een ander doel met mij, Hier ben ik, doe met mij wat U wilt!” Deze jongen was de latere President van Amerika, James Garfield, (20ste) die zijn weg met God is gegaan, Geen toeval, toeval bestaat niet, God heeft met ieder een plan, Hij heeft ons lief, daarom zond Hij Zijn Zoon, de Heere Jezus, naar de aarde, Hij wil iedereen gelukkig maken die met zijn zonden tot Hem komt en de Heer Jezus in geloof aanneemt,

Overgenomen UHWDW april 2021

James Abram Garfield was de 20e president van de Verenigde Staten en de tweede president die vermoord werd. Zijn ambtstermijn was een van de kortste in de geschiedenis van Amerikaanse presidenten; zes maanden en 15 dagen

Bron: Wikipedia

James Garfield werd op 9 november 1831 geboren in een, door zijn vader gebouwde, blokhut in Cleveland, Ohio. De jongste telg van de familie Garfield groeide op in relatieve armoede. Twee jaar na zijn geboorte overleed zijn vader, waarna hij werd opgevoed door zijn moeder. Toen hij zestien jaar oud was, liep hij weg van huis en meldde zich aan bij het binnenschip de *Evening Star*. In de eerste anderhalve maand dat hij hier werkzaam was, viel Garfield, die niet kon zwemmen, maar liefst veertien keer overboord, waarna hij het voor gezien hield. Zijn moeder overtuigde hem om te gaan studeren aan de Geauga Academy in Chester, Ohio. Hij besloot zijn hoofd te gaan gebruiken in plaats van zijn handen.

<https://isgeschiedenis.nl/nieuws/20-james-garfield-1881>

Wat een groot wonder dat Hij die kleine mens zo prachtig heeft gemaakt. Vol ontzag mogen we bij Hem neerknielen. Dank U, Heere, dat U naar mij omziet. Machtig is Uw Naam.

