



Woordje

Jezus zegt:

In het huis van Mijn Vader zijn vele woningen- anders zou Ik het u gezegd hebben-want Ik ga heen om u plaats te bereiden. En wanneer ik heengegaan ben en u plaats bereid heb, kom Ik weder en zal u tot Mij nemen, opdat ook gij zijn moogt waar Ik ben.

Joh. 14 : 2,3



Eredienst

Elke zondagvoormiddag om **9u30**

Iedereen van harte welkom!



Sprekers en zangleiding

datum	spreker	zangleiding
5 jan	Gezamenlijke dienst in Ichtegem	
12 jan	Jaap Vergouwen	Willy
19 jan	Christiaan Desmet	Maria
26 jan	Marc Vanlaer	Mieke

Avondmaal: 5 en 19 januari

Maandlied:

Jarigen van de maand:

7jan: Rita D.

19 jan: Daniël P.

26 jan: Didier W.

30 jan: Maureen V.

30 jan: Marie Jeanne S.



Agenda

woe 1 jan	GEEN Bidstond
woe 15 jan	Bidstond om 19u30
woe 8 jan	Bijbelstudie om 19u30
do 9 jan	Vrouwenvereniging en mannenbidstond om 13u30
vr 17 jan	Lofprijns-en aanbiddingsavond om 19u30



Gebed gevraagd

- | | |
|---------------------------------------|--|
| ✓ ... | ✓ voor Israël |
| ✓ voor alle zendingen wereldwijd | ✓ voor alle landen waar oorlog en verdrukking heerst |
| ✓ voor Christenen die vervolgd worden | ✓ ... |
| ✓ voor onze overheden | |

Er was een man die gewond raakte toen hij zijn ouders probeerde te redden uit een brandend huis. Hij kon hen niet bereiken. In de vlammen stierven ze een ellendige dood.

De man liep brandwonden op in zijn gezicht, zijn gezicht kwam er verminkt uit te zien.

De man maakte de fout om zijn lijden te beschouwen als een straf van God. Hij liet zichzelf aan niemand zien, ook niet aan zijn vrouw.

Zij klopte aan bij een plastisch chirurg, Dr. Maltz, en vroeg om hulp. Hij zei dat ze zich geen zorgen hoefde te maken: 'Ik kan zijn gezicht herstellen.'

De echtgenote was niet enthousiast. Haar man had al verscheidene keren alle hulp geweigerd en ze wist dat hij dat weer zou doen.

Wat was dan de reden van haar bezoek? 'Ik wil dat u mijn gezicht verminkt, zodat het lijkt op dat van hem! Als ik in zijn lijden kan delen, laat hij me misschien weer in zijn leven toe!'

Dr. Maltz was diep geschokt. Hij voldeed niet aan haar verzoek, maar de liefde van deze vrouw had hem zo geraakt, dat hij naar haar man toeging. Hij klopte op zijn deur en riep luid: 'Ik ben een plastisch chirurg en ik wil u laten weten dat ik uw gezicht kan herstellen.'

Geen reactie.

'Kom alstublieft naar buiten!'

Weer geen antwoord.

De chirurg vertelde hem over het voorstel van zijn vrouw, nog steeds door het sleutelgat. 'Ze wil dat ik haar gezicht vermink, zodat het net zo wordt als dat van u. Ze hoopt dat u haar dan weer in uw leven zult toelaten. Zoveel houdt ze van u!'

Even was het doodstil. Toen, heel zachtjes, begon de deurkruk te bewegen.

**En nu blijven geloof, hoop en liefde, deze drie,
maar de meeste van deze is de liefde. 1 Korinthe 13: 13**

 **Omdat Hij leeft, ben ik niet bang voor morgen,
Omdat Hij leeft, mijn angst is weg!
Omdat ik weet: Hij heeft de toekomst.
En het leven is het leven waard, omdat Hij leeft.**

M A R A N A T H A J E Z U S K O M T !