

Evangelische Kerk Koekelare

Vrije Evangelische Kerk
Bisschophoekstraat 31
8680 Koekelare
0478 98 09 94 Achiël Mortelé
info@evangelischekerkkoekelare.be
www.evangelischekerkkoekelare.be



Het Koekelaars Blaadje

november 2022

Woordje

Doe mij in de morgen Uw goedertierenheid horen,
want ik vertrouw op U;
maak mij de weg bekend die ik te gaan heb,
want tot U hef ik mijn ziel op.
Psalm 143:8



Eredienst

Elke zondagvoormiddag om **9u30**
Iedereen van harte welkom!

Sprekers en zangleiding

datum	spreker	zangleiding
6 nov	Luc Claerebout	Sabrina
13 nov	Johnny Stroobant	Willy
20 nov	Chris Hoornaert	Marijke
27 nov	Emmanuel Verheye	Franky

Avondmaal: 20 november

Maandlied: 815 Vul dit huis met Uw glorie

Jarigen van de maand:

3 nov: Michel

9 nov: Benjamin



Agenda

wo 2 nov	Bidstond om 20 uur
wo 9 nov	Bijbelstudie om 20 uur
do 10 nov	Vrouwenkring om 13u30
vr 18 nov	Lofprijzen- en aanbiddingsavond om 20 uur
vr 25 nov	Filmavond om 20 uur: The girl who believes in miracles (zie ommezijde)

Gebied gevraagd

- ✓ voor Jenny, Jirka, zus van Julie, ...
- ✓ voor alle zendelingen en projecten die we steunen vanuit de kerk
- ✓ voor alle landen waar momenteel oorlog en verdrukking heerst
- ✓ voor vervolgte Christenen
- ✓ voor Israël

...

De grafsteen van Copernicus

De beroemde astronoom Copernicus bestelde al tijdens zijn leven de steen voor zijn graf. In de Latijnse taal liet hij de volgende woorden daarin metselen:

'Niet de genade die Paulus had, begeer ik;
ook niet de genade die Petrus ontving.
Daarvoor ben ik te gering.
Zoals de misdadiger aan het kruis,
die U genade hebt bewezen, bid ik ook mij te redden.
Heere, erbarm U over mij!'

Terwijl hij onder de mensen een groot man was, wist hij dat hij in de ogen van God een nietig schepsel bleef, onrein en schuldig. Daarom smeekte hij om de genade van God en van de Heere Jezus Christus, de enige Middelaar tussen God en mensen.



Copernicus erkende dat al zijn kennis, al zijn wetenschap hem niet in de hemel kon brengen. Hij wist dat God ook eens de wijzen en geleerden van deze wereld zal veroordelen, wanneer ze niet door het bloed van Jezus Christus gereinigd zijn.

Hoe staat het met u, beste lezer? Of u nu arm bent of rijk, geleerd of ongeschoold: **U hebt de Redder nodig, wanneer u gered wilt worden.** Wilt u niet het voorbeeld van deze geleerde man volgen? 'Geloof in de Heere Jezus en u zult behouden worden'. Niemand heeft Hij uitgesloten; er is genade voor allen. Zijn bloed, dat vloeide toen Hij stierf aan het kruis op Golgotha, is toereikend voor iedereen.

Bron: 'Uit het Woord der Waarheid', gratis Bijbelstudieblad voor jong en oud - november 2021



Film in de kerk - vrijdag 25 november om 20 uur

The girl who believes in miracles

Als het jonge meisje Sara bidt voor mensen genezen deze mensen ook. In de kerk hoort ze haar dominee zeggen, dat als iemand echt in God en Zijn oneindige macht gelooft, alles mogelijk is. Ze bidt dat een dode vogel weer tot leven komt en dat gebeurt.

Ze komt erachter dat ze de handicaps en levensbedreigende ziekten van andere kan genezen, maar uiteindelijk stijgt de beroemdheid haar een beetje naar het hoofd.

