

## Vertaling van:

### Kees Kraayenoord - God of the moon and stars

God van de maan en de sterren  
God van de homo- en singlesbar  
God van onze breekbare harten, ik kom tot U  
God van onze geschiedenis, God van de toekomst  
Wat zal er van mij worden, ik kom tot U

God van de nederigen en de zachtmoedigen  
God van de roekelozen en de wilden  
God van de onverzoenden, ik kom tot U  
God van ons leven en onze dood  
God van onze verborgen geheimen  
God van iedere ademteug, ik kom tot U

God van de rijken en de armen  
God van de prinses en de hoer  
God van de altijd openstaande deur, ik kom tot U  
God van het ongeborn kind  
God van het pure en onbezoedelde  
God van de pooier en pedofiel, ik kom tot U God van oorlog en vrede  
God van de junkie en de priester  
God van de beste en de minste, ik kom tot U  
God van de vluchteling  
God van de gevangene en de vrije  
God van onze twijfel en zekerheid, ik kom tot U

God van onze vreugde en verdriet  
God van de advocaat en de dief  
God van ons geloof en ongeloof, ik kom tot U  
God van de wonden die we dragen  
God van de diepste dromen die we delen  
God van ons onuitgesproken gebed, ik kom tot U

God van een verloren wereld  
God van het eenzame kruis  
God die naar ons is toegekomen, ik kom tot U