

A wooden cross is the central focus, with a white cloth draped over its horizontal beam. The background is a bright blue sky with soft, white clouds. The text is overlaid on the image.

Evangelische Kerk Koekelare
Prediking maandag 25 december 2023

Een groot mysterie – de menswording van God

Kennen we nog de essentie van Kerst?

- **Kerstmis:** veelal zo aangeduid door **rooms-katholieken**
- **Kerstfeest:** veelal zo aangeduid door **protestanten**
- Het feest van kerst is een belangrijk **midwinterfeest**.
- Op kerst wordt door christenen wereldwijd **de geboorte van Jezus Christus** gevierd.
- De datum?
 - Westers-christelijke wereld: **25 december** (Gregoriaanse kalender)
 - Russisch-Orthodoxe en de Ethiopisch-Orthodoxe Kerk: 13 dagen later op **7 januari** (Juliaanse kalender).

Kennen we nog de essentie van Kerst?

- *Wat weten we geschiedkundig over Kerst?*
- De **Germanen**: vierden rond **midwinter (21 december)** de **winterzonnnewende**.
- In de **Romeinse kalender** viel de **winterzonnnewende** op **25 december**.
- De viering van Kerstmis op **25 december** ontstond in de **vierde eeuw** in **Rome**.
- Het is onbekend wie dit precies voor het eerst heeft ingesteld en waarom.
- Er zijn enkele belangrijke verklaringen:
 - Godsdienstig
 - Kosmologisch

Waarom moest er een Redder gestuurd worden?

- **Hebreeën 12:29 [HSV]**
[29] Want onze God is een verterend vuur.

De ellendige toestand van de gevallen mensheid

- *Romeinen 5:12 [HSV]*

[12] Daarom, zoals door één mens de zonde in de wereld is gekomen, en door de zonde de dood, en zo de dood over alle mensen is gekomen, in wie allen gezondigd hebben.

- *Romeinen 3:12 [HSV]*

[12] Allen zijn zij afgedwaald, samen zijn zij nutteloos geworden. Er is niemand die goeddoet, er is er zelfs niet één.

De doodstraf over de zonde

- ***Romeinen 6:23 [HSV]***

[23] Want het loon van de zonde is de dood, maar de genadegave van God is eeuwig leven, door Jezus Christus, onze Heere.

Het dilemma – hoe verenig je God en mens?

- *Het grote dilemma: hoe kan God mens worden?*
- ***Johannes 10:17-18 [HSV]***
[17] Daarom heeft de Vader Mij lief, omdat Ik Mijn leven geef om het opnieuw te nemen.
[18] Niemand neemt het Mij af, maar Ik geef het uit Mijzelf; Ik heb macht het te geven, en heb macht het opnieuw te nemen. Dit gebod heb Ik van Mijn Vader ontvangen.
- *Het sterven van Jezus bewijst absoluut dat Hij **mens** is, want God kan niet sterven.*
- *De opstanding van Jezus uit het graf bewijst absoluut dat Hij **God** is.*

Het mens zijn van Jezus Christus

- **Jezus heeft honger**

- ***Mattheüs 21:18-19 [HSV]***

[18] 's Morgens vroeg, toen Hij terugkeerde naar de stad, kreeg Hij honger.

[19] En toen Hij een vijgenboom langs de weg zag, ging Hij ernaartoe en vond er niets aan dan alleen bladeren. Hij zei tegen hem: Laat er aan u geen vrucht meer groeien in eeuwigheid! En de vijgenboom verdorde onmiddellijk.

- **Jezus heeft dorst**

- ***Johannes 19:28-29 [HSV]***

*[28] Hierna zei Jezus, omdat Hij wist dat nu alles volbracht was, opdat het Schriftwoord vervuld zou worden: **Ik heb dorst!***

[29] Er stond dan een kruik vol zure wijn en ze vulden een spons met zure wijn, omwikkelden die met hysop en brachten die aan Zijn mond.

Het mens zijn van Jezus Christus

- **Jezus heeft behoefte aan slaap**

- *Lukas 8:22-23 [HSV]*

[22] Het gebeurde op een van die dagen dat Hij met Zijn discipelen aan boord van een schip ging. En Hij zei tegen hen: Laten wij overvaren naar de overkant van het meer. En zij voeren weg.

*[23] Toen zij voeren, **viel Hij in slaap**. En er viel een stormwind neer op het meer, en hun schip liep vol water en zij waren in nood.*

- **Jezus weent door zwaar verdriet**

- *Johannes 11:33-35 [HSV]*

[33] Toen Jezus haar dan zag huilen, en ook de Joden die met haar meekwamen, zag huilen, werd Hij heftig in de geest bewogen en raakte innerlijk in beroering.

[34] En Hij zei: Waar hebt u hem gelegd? Zij zeiden tegen Hem: Heere, kom het zien.

*[35] **Hij weende**.*

Het mens zijn van Jezus Christus

- **Jezus is boos**

- ***Mattheüs 21:12-13 [HSV]***

[12] En Jezus ging de tempel van God binnen en dreef allen die in de tempel verkochten en kochten naar buiten, en keerde de tafels van de wisselaars om en de stoelen van hen die de duiven verkochten.

[13] En Hij zei tegen hen: Er is geschreven: Mijn huis zal een huis van gebed genoemd worden; maar u hebt er een rovershol van gemaakt.

- **Jezus is doodsbang**

- ***Lukas 22:44-45 [HSV]***

[44] En Hij kwam in zware zielenstrijd en bad des te vuriger. En Zijn zweet werd als grote druppels bloed, die op de aarde neervielen.

[45] En toen Hij van het gebed opgestaan was, kwam Hij bij Zijn discipelen en vond hen slapend van droefheid.

Jezus Christus is God

- **De opstanding van Jezus**

- *Mattheüs 28:5-7 [HSV]*

[5] Maar de engel antwoordde en zei tegen de vrouwen: U hoeft niet bevreesd te zijn, want ik weet dat u Jezus zoekt, Die gekruisigd was.

*[6] Hij is hier niet, want **Hij is opgewekt**, zoals Hij gezegd heeft. Kom, zie de plaats waar de Heere gelegen heeft.*

*[7] En ga haastig heen en **zeg tegen Zijn discipelen dat Hij opgewekt is uit de doden**; en zie, Hij gaat u voor naar Galilea; daar zult u Hem zien. Zie, ik heb het u gezegd.*

- **Christus is alomtegenwoordig**

- *Mattheüs 18:20 [HSV]*

[20] Want waar twee of drie in Mijn Naam bijeengekomen zijn, daar ben Ik in hun midden.

Jezus Christus is God

- **Christus is de almachtige Schepper**

- ***Kolossenzen 1:15-16 [HSV]***

[15] Hij is het Beeld van de onzichtbare God, de Eerstgeborene van heel de schepping.

*[16] Want door Hem zijn alle dingen geschapen die in de hemelen en die op de aarde zijn, die zichtbaar en die onzichtbaar zijn: tronen, heerschappijen, overheden of machten; **alle dingen zijn door Hem en voor Hem geschapen.***

- **Christus is alwetend**

- ***Johannes 21:17 [HSV]***

*[17] Hij zei voor de derde keer tegen hem: Simon, zoon van Jona, houdt u van Mij? Petrus werd bedroefd, omdat Hij voor de derde keer tegen hem zei: Houdt u van Mij? En hij zei tegen Hem: **Heere, U weet alle dingen, U weet dat ik van U houd.** Jezus zei tegen hem: *Weid Mijn schapen.**

Jezus Christus is God

- Jezus accepteert dat Hij aanbeden wordt als God en wekt doden op

- *Mattheüs 9:18,23-25 [HSV]*

*[18] Toen Hij deze dingen tot hen sprak, zie, er kwam een leidinggevende, **die Hem aanbad** en zei: Mijn dochter is zojuist gestorven, maar kom, leg Uw hand op haar en zij zal leven.*

[23] Toen Jezus in het huis van de leidinggevende kwam, en de fluitspelers en de misbaar makende menigte zag,

[24] zei Hij tegen hen: Vertrek, want het meisje is niet gestorven, maar het slaapt. En zij lachten Hem uit.

*[25] Toen de menigte weggestuurd was, ging Hij naar binnen en greep haar hand; **en het meisje stond op.***

Jezus Christus is God

- Jezus getuigt dat Hij God is

- *Johannes 8:58 [HSV]*

*[58] Jezus zei tegen hen: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Vóór Abraham gestorven was, **ben Ik.***

- *Johannes 10:30 [HSV]*

[30] Ik en de Vader zijn Eén.

- *Mattheüs 26:63-64 [HSV]*

*[63] Maar Jezus zweeg. En de hogepriester antwoordde Hem: **Ik bezweer U bij de levende God, dat U ons zegt of U de Christus bent, de Zoon van God.***

*[64] Jezus zei tegen hem: **U hebt het gezegd.***



RISEN

DEATH WHERE IS YOUR STING?

God voorzag waarlijk in een Redder voor de mensheid.